

NIEUWJAARSBRIEF

O. LAURIKS

REFREIN

1 We wen-sen u ein - de-loos ge - luk, en een kof - fer vol ge - zond - heid, een
5 bo - dem-loos vat om al je lief - de in te doen, om uit te
9 de - len aan de men - sen, ge - loof ons maar het geeft je
13 steeds een for - mi - da - bel su - per-fijn ge - voel. **STROFE** laat ons
18 ho - pen dat er ein - de-lijk eens we - reld-vre - de komt, met al -
22 leen maar mooi - e woor - den en ge - lach uit ie - ders mond. 'tzou ge -
26 daan zijn met ge - ru - zie met ge - mop - per en ge - zeur, met ge -
30 weld en on - der - tus - sen zin - gen wij vandeur tot deur we wen-sen-u

REFREIN:

We wensen u eindeloos geluk, en een koffer vol gezondheid,
een bodemloos vat om al je liefde in te doen,
om uit te delen aan de mensen, geloof ons maar het geeft je
steeds een formidabel superfijn gevoel.

STROFE:

Laat ons hopen dat er eindelijk eens wereldvrede komt,
met alleen maar mooie woorden en gelach uit ieders mond.
'T zou gedaan zijn met geruzie, met gemopper en gezeur, met geweld
en ondertussen zingen wij van deur tot deur.